

Wat heb ik op aarde verlangd, buiten U, o Heer!

†  
BID VOOR DE ZIELERUST  
van

## Eerwaarde Zuster Romana

van de Kongregatie der Zusters van de H. Franciscus  
te Oprakel,  
in de wereld

Mejuffer Anselma-Clemence D'Haeseleer

geboren te Welle op	21-6-1901
in 't klooster getreden op	29-9-1921
ingekleed op	31-3-1922
geprofest op	27-3-1924
godvruchtig overleden te Oprakel op	16-4-1961

Gesterkt door de genademiddelen  
van onze Moeder de H. Kerk.

« Werken is goed, bidden is beter, lijden is best ». Zo sprak de vrome priester Wardje Poppe. En nu denken wij aan de onverdroten werkzaamheid, het nooit af latend bidden en de grote lijdensmoed van de dierbare overledene. Voor hard werken schrikte zij nooit terug; te Haaltert vooral weet men hoeveel karweitjes zij wist op te knappen. Zij bad zeer veel en zeer vroom en leerde ook de anderen bidden. Maar, « lijden is het best » en dit was ook het aandeel van Zuster Romana. Zij werd gefolterd door een onverbiddelijke en pijnlijke kwaal. Nooit kwamen klacht over haar lippen; zij aanvaardde de beproeving met volle onderwerping aan Gods' H. Wil. Vele weken vóór haar dood die immer nakend scheen te zijn, maakte zij zich klaar om vóór haar goddelijke Bruidegom te verschijnen; zelfs de gebeden der stervenden bad zij mede in volle bewustzijn. Haar ziekbed heeft gestraald van kristelijke lijdzaamheid. Wie haar benaderde was ontroerd en gesticht, en wie haar verliet, ging heen met het beeld van de voorbeeldige echte religieuze die zich volledig schenkt aan God en de naaste.

Bemide Oversten en medezusters te Haaltert, ik dank U voor uw genegenheid en welwillende medewerking; ik dank in het bijzonder de Zusters-verpleegsters die mij met engelachtig geduld hebben verzorgd in de pijnlijke kwaal die mij heeft getroffen.

Beste familieleden, ik dank U voor uw genegenheid en blijf U indachtig bij de Heer.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust!

---

---



---

Dr. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470