

De Liefde is geduldig, goed,  
Zij handelt niet onedel en zoekt zichzelf niet.  
(1 Kor. XII 4-5)



Tot Zalig aandenken  
van de

## Eerwaarde Moeder Marie-Odile

(Juffrouw ODILE D'HAESELEER)

Algemene Overste der Zusters Franciscanessen  
te Zottegem

geboren te Steenhuizen, op 18 November 1868.  
in het klooster getreden, op 20 Oktober 1891.  
ingekleed, op 24 November 1891.  
geprofeet, op 12 December 1892.  
tot Algemene Overste gekozen,  
op 29 Oktober 1919.  
overleden te Zottegem, op 8 Januari 1954.  
Versterkt door de Sakramenten van de H. Kerk.

Er ligt in het hart van ieder mens een doden-  
akker, waar zij begraven liggen die wij in ons  
leven hebben lief gehad, die ons goed hebben  
gedaan, of die wij hebben leren waarderen. Zo  
zal de dierbare overledene haar rustplaats vin-  
den in de harten van de velen die haar hebben  
lief gehad: haar geestelijke kinderen, talrijk in  
de vele jaren van haar wijs bestuur.

Inderdaad zij bestuurde haar Congregatie met  
wijsheid en vastberadenheid; bedacht op het  
handhaven van een vurige kloostergeest, maar  
begrijpend en toegankelijk kende zij haar kin-  
deren; en spaarde ze haar berispingen niet, dan  
wist zij die aan te passen aan het gemoed van  
eenieder, en in haar afkeuren voelde men nog  
altijd haar bezorgd moederhart. Zij bezat dan  
ook het genegen vertrouwen van al haar on-  
derdanen, en heeft dit bewaard tot in haar hoge  
ouderdom.

Haar gedachtenis zal ook rusten in de harter

van de velen om wie zij bezorgd was: de kin-  
deren van de school. Vele jaren stond zij in de  
klas, daar zorgde zij niet alleen voor de ver-  
standelijke ontwikkeling der kinderen, maar te-  
vens voor hun zedelijke gaafheid en kristelijke  
opvoeding.

Voor deze taak scheen zij door God voorbe-  
stemd: begaafd met een fijnzinnig verstand, een  
opmerkzame geest, en een gevoelig gemoed, zo  
heeft zij er velen voorbereid op het leven, die  
haar dankbaar zullen gedenken. En toen ze ver-  
kozen werd om de Congregatie te leiden, bleef  
haar grote zorg: de opvoeding van het volks-  
kind. Daarom hebben velen haar leren waar-  
deren.

Het onderwijs nam in de loop van haar be-  
stuur een nooit gekende ontwikkeling en uit-  
breiding; steeds wist zij haar scholen aan de  
eisen van de tijd aan te passen.

Het grenst aan het wonder — wellicht aan  
het bovennatuurlijke — met hoeveel durf en  
doorzicht zij lokalen ombouwde of bijbouwde,  
haar onderwijs veelzijdig vertakte, haar onder-  
wijzend personeel aanwierf en voorbereidde.

Als of die taak niet wijs genoeg was, heeft  
zij in de laatste jaren ook de ziekenverzorging  
erbij opgenomen. Daarom zullen velen, uit waar-  
dering, haar gedachtenis eerbiedig en vroom be-  
waren.

Loven wij God om de weldaad van zo een  
rijk-gevuul en lang leven, en tonen wij haar  
onze genegen dankbaarheid door haar te geden-  
ken, samen met haar geliefde bloedverwanten, in  
de H. Mis en in onze gebeden.

R. I. P.

---

DE FAMILIEN D'HAESELEER, DE PRIL, VER-  
LEYSSEN, TORREKENS, DE ZEEREERWAARDE  
HEER BESTUURDER EN DE ZUSTERS FRANCIS-  
CANESSEN DANKEN U OM UW KRISTELIJKE  
DEELNEMING.

---

Dr. « DE BEIAARD » Haegeman-Cousy Sottegem