

Vader, Uw Wil geschiede.

†

Gedenk in uw gebeden de ziel van

MIJNHEER

ARTHUR DHAEYER

Weduwnaar van Mevrouw
MARIA VAN STEENBRUGGE

*geboren te Schorisse, de 18 juni 1885 en
aldaar godvruchtig overleden, de 15 augustus
1964, gesterkt door de HH. Sakramenten
der stervenden.*

Ere-lid van de bond van het H. Hart

—

„Elke goede gave komt van boven van bij
de Vader.” (Jac. I, 17)

Daarom treuren we niet alleen om het verlies van onze dierbare afgestorvene, maar zullen als christen mensen ook de Vader in de hemel danken omdat Hij hem zovele jaren in ons midden heeft gelaten.

Hij was een door en door christen man: trouw aan de schone tradities, die hij van huis had meegekregen en in zijn gezin bleef onderhouden. Minzaam en vriendelijk in zijn omgang, werd hij door iedereen geacht. Op zijn beroep ging hij fier en was uiterst rechtvaardig in zijn zaken.

Moedig en zonder klacht heeft hij zijn lange ziekte verdragen.

Moge zijn hemelse Moeder, die hij een diepe verering toedroeg en op Wier hemelvaartfeest hij door de Heer geroepen werd, hem thans brengen vóór de troon van haar goddelijke Zoon.

Dierbare familieleden, van harte dank ik u voor de hulp en de toegewijde zorgen waarmee ge mij altijd omringd hebt, vooral u mijn dochter. Blijft mij altijd gedenken in uw gebeden.

De families DHAEYER, VAN DEN BERGHE,
VAN STEENBRUGGE en BEAUSIRE

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van christelijke deelneming en danken u.