

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

**CAMIEL D'HAEYER**

weduwnaar van Mevrouw

**ANSELMA LIMPENS**

geboren te Nederbrakel, de 4 Maart 1867,  
en er godvruchtig overleden, de 9 April 1954.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

---

Ieder jaar wordt het eens Pasen en nodigt onze Moeder de H. Kerk op verplichtende wijze, al de gelovigen uit, hun levensrekening met O. L. Heer in orde te brengen; vergiffenis te vragen voor het kwaad dat ze deden, te beloven het goede te zullen doen en het kwade te mijden. Voor iedereen wordt het eens een laatste Pasen, een laatste definitieve onherroepelijke afsluiting van de rekening: goed en kwaad.

De duurzame Overledene heeft in volle bewustzijn, zijn einde en zijn laatste Pasen voelen naderen. Het leven dat hij heeft geleid was voor hem een reden, dit einde van het aardse leven, en de ontmoeting met O. L. Heer in de eeuwigheid, ook in volle gerustheid en berusting te ontmoet te zien; want hij heeft steeds zijn plicht gedaan als kristen mens, als echtgenoot en vader. Hij is moedig geweest tot het einde toe en in geest van versterving en boetvaardigheid, gedurende deze vastentijd, de pijnen van de laatste dagen en weken gedragen.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik heb veel voor U gewerkt, en niets was mij te veel. Blijft mij daarom steeds in uwe gebeden gedenken. Ik dank U voor de goede zorgen waarmede gij me hebt omringd, wanneer ik die nodig kreeg. Vaart allen wel en tot weerziens in de hemel

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil! (300 d. afl.)

Drukk. DE RUYVER, Neerstr., 16, Nederbrakel



Zeer getroffen door Uw blikken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

*De familiën D'HAEYER, LIMPENS, DE RUYVER, BLOMME.*