

Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf,
of wij leven of sterven,
Hem behoren wij toe.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEJUFFER

Flavie DHAEYER

geboren te Schorisse op 17 april 1897 en
godvruchtig overleden te Ronse op 25 mei 1985,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Lid van de Kristelijke bond der gepensioneerden.

Als de graankorrel niet in de aarde valt dan blijft hij
alleen, maar als hij sterft dan brengt hij veel vrucht
voort. Flavie was een diep kristelijke vrouw. Werken
en bidden was haar leven. Zij was bezielde met de eer-
bied voor Gods scheppingswerk en zeer trouw aan
haar kristelijke plichten.

Zij was ook een levende schakel in haar grote
familie, die regelmatig samenkwam om elkaar te
sterken en te bemoedigen. Zij heeft het geluk gehad
vele jaren gezond te kunnen leven in haar huis nabij
het speelplein.

Haar ziekte is haar echter fataal geworden. Wij ge-
loven dat van alles wat zij gedaan en betekend heeft
voor haar familie en voor haar medemensen niets
verloren zal gaan bij haar dood : haar handen zullen
nu rusten, maar het werk dat zij hebben verricht gaat
nu zijn bekroning vinden in Gods eeuwige liefde.

Mijn dierbare familieleden, ik dank u voor uw
vriendelijke attenties en uw vele bezoeken bij mijn

ziekbed. Hoewel ik niets kon zeggen of doen, voelde
ik uw weldoende aanwezigheid. Dit was mij zeer aan-
genaam. Moge de goede God U hiervoor belonen.
Ook dank aan al het verplegend personeel van de
kliniek. Vaarwel, eens zien wij elkaar weder.

O.L. Vrouw van de rozenkrans, bid voor haar

De families DHAEYER-VAN DEN DRIESSCHE,

**danken U voor uw gebed
en blijken van deelneming.**

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse