

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.



BID VOOR DE ZIELERUST  
van de Heer  
**GOMAR D'HAEYER**

Echtgenoot van Mevrouw

**MARIA VAN DAMME**

geboren te Schorisse op 22 augustus 1887 en  
godvruchtig overleden te Oudenaarde  
op 21 september 1966.

Voorzien van de laatste HH. Sakramenten.

—  
Wij bidden met de Kerk: «Heer, wil aan de ziel van uw overleden dienaar de plaats van verkwikking, van licht en vrede schenken.

Hij was een liefdevolle echtgenoot en een zorgzame vader die al zijn krachten inzette voor vrouw en gezin, om hen een aangenaam bestaan en een schone toekomst te verzekeren. Hij was uitermate begaan en leefde innig mee met al wat rondom hem gebeurde: uiterst tevreden en verheugd, als het de zijnen goed ging, begrijpend en meevoelend als ze door zorgen werden gekweld. Altijd heeft hij zijn volddoening gevonden in zijn werk; moeilijk kon hij er zich mee verzoenen dat, in zijn gevorderden leeftijd, zijn levenskrachten stilaan verzwakten en hem tot volledige rust noopten.

Als christen leefde hij volgens zijn overtuiging, trouw bij het volbrengen van zijn plichten.

Mijn dierbare Echtgenote en Kinderen, met uw liefdevolle zorgen omringd mocht ik een gelukkige oude dag genieten. God lone u. Blijft mij gedenken met een vroom gebed.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Mevrouw Gomar D'HAEYER geboren Maria VAN DAMME;  
Heer en Mevrouw André LENVAIN-D'HAEYER en kinderen;  
Heer en Mevrouw André D'HAEYER-PIETERS en kinderen;  
Heer en Mevrouw Urbain CLEMENT-D'HAEYER;  
De familie D'HAEYER-VANDE WALLE;  
De familie VAN DAMME-VAN PEVENAEYGE;

danken innig om Uw gebeden  
en om Uw blijken van deelneming.

Drak - Portois Schorisse.