

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

†  
BID VOOR DE ZIEL  
Van Mevrouw

## Irma DHAEYER

weduwe van de Heer  
Octaaf VANDEWALLE

geboren te Schorisse op 28 november 1875 en god-  
vruchtig overleden te Opbrakel op 6 november 1962,  
gesterkt door de HH. Sakramenten en de Pauselijke  
Zegen.

In deze treurige novemberdagen verschijnt voor  
ons het harde beeld van de dood en de troostende  
gezangen van de kerk weerklinken in onze oren :  
Ik geloof dat mijn Verlosser leet en dat ik op de  
laatste dag zal opstaan uit de aarde. En in mijn li-  
chaam zal ik God, mijn Zaligmaker, aanschouwen  
en mijn ogen zullen Hem zien.

Zo denken wij ook aan onze lieve moeder, die  
deze wereld heeft verlaten. Wij denken aan haar  
met dankbaarheid voor wat zij in haar lange  
leven voor ons deed. Wij denken aan haar met  
de hoop in onze harten haar eens weder te vinden  
en haar nooit meer te moeten missen.

En wij bidden vol vertrouwen : o Heer, Gij die  
Lazarus uit het graf hebt doen verrijzen, verleen  
haar ziel de rust en de plaats van uw tedere barm-  
hartigheid

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterklein-  
kinderen, ik ga naar hen die ons reeds zijn  
voorgegaan naar O. L. Heer. Hebt dank voor  
de liefde die gij mij hebt betoond en die mijn laat-  
ste levensjaren gelukkig heeft gemaakt. Beminde  
familieleden en vrienden, bij de Heer zal ik bidden  
opdat het geluk dat ik inga ook eens uw deel zou  
wezen. Vergeet mij niet in uw gebeden en tot  
weerziens in de hemelse zaligheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I P.



De Families

DHAEYER,  
VAN DE WALLE,  
VAN DE WALLE,  
VAN WITTENBERGHE,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken  
van kristelijke deelneming en danken  
U.

Uitg. S. Gyselinck, Opbrakel