

Voor ons
was hij een onuitputtelijke bron
van liefde en genegenheid :
een trouwe man,
een toegewijde vader,
een liefdevolle grootvader.

†

Dit weze dan
een dankbare herinnering aan
DE HEER

Julien D'haeyer

*Hoofdcontroleur Douane en Accijnzen
vereremerkt met de medaille van de Arbeid
Ridder in de Leopoldsorde
Officier in de Orde van Leopold II*

echtgenoot van Mevrouw
Léa DE SAEDELEIR.

Hij werd geboren te Nederbrakel
op 20 juli 1930.

Hij is overleden te Gentbrugge (Gent)
op 6 augustus 1989,
gesterkt door de heilige zalving.

DE FAMILIE

*dankt U oprecht voor uw blijken van deelneming
en voor uw gebed.*

God, hemelse Vader,
wij danken U voor deze mens
die ons zo nabij en dierbaar is
en nu is weggefallen uit ons midden.

Hij was eerlijk in zijn woorden,
oprecht in zijn daden,
ongeveinsd in zijn gedachten,
ongekunsteld in het leven van elke dag.

Met een monkelende glimlach op de lippen,
met een lichte tinteling in de ogen,
met de diepe vreugde op het gelaat,
genoot hij van de volbrachte plicht.

Wij bidden U, God,
dat hij voort mag leven in ons,
in ons hart en in onze levensduur,
in onze gedachten en in ons geweten.

Vader,
zo staat gij in het hart gegrift
van allen die u mochten benaderen.
Uw beeld blijft nu nog inniger in ons leven.
Wij vergeten u niet.

Begraaf. - Crematie L. Vandenberghe - Tel. 28 13 84