

*Gij zijt zo zacht uit onze handen gegleden.
Onhoorbaar zijt gij van ons heengegaan.
Wij dromen dankbaar van 't verleden
en hebben zacht uw ogen toegedaan.*



MEVROUW

Margriet Dhaeyer

echtgenote van Gilbert Teerlinck

geboren te Elst op 26 juli 1924 en
overleden te Ronse op 14 maart 1999.

De families

TEERLINCK - DHAEYER

PRAET - HAESBROEK

danken u voor de bliken van
medeleven en uw gebed.

Dag liefste, goede mémé,

In de lente zou het allemaal beter worden...

Dat waren jouw troostende woorden toen het
deze winter af en toe wat minder met je ging.

Zelf moet je beter hebben geweten. Je stelde
letterlijk orde op zaken.

Signalen die ons bereikten, maar die we op slag
weer verdrongen. Een leven zonder jou dat was
bij ons immers niet aan de orde.

Jij die ons nooit, geen ogenblik, in de steek hebt
gelaten. Jij die eigenlijk nooit iemand in de steek
hebt gelaten, je burens niet, de klanten uit je
winkeltje niet, je familie en vrienden niet,
je zussen en schoonbroers niet, je man niet, en
zeker je kinderen en kleinkinderen niet.

Steeds bekommerd om een ander, nooit om
jezelf. Je gaf steeds en nam zelden. Je leerde ons
om steeds het goede in de mens te zien. De
woorden kwaad, vooroordelen en veroordelen
stonden niet in je woordenboek.

In de lente zou het allemaal beter worden...

Is het je opgevallen dat, toen je stierf, de zon drie
volle dagen heeft geschinen ?

In onze harten zal ze levenslang voor jou
schijnen.

Vaarwel lieve vrouw, moeder, mémé, zus, ...