



Heer, ontvang in uw rust en vrede de ziel van MEVROUW

Marie-Louise D'HAEYER

weduwe van de Heer Henri DERNICOURT,

geboren te Zegelsem op 25 augustus 1902 en godvruchtig overleden te Brakel op 7 december 1978.

Gesterkt door Kristus in zijn Sacramenten.

Wanneer de zon van dit aardse leven onder gaat, rijst voor de Kristen de dageraad van een nieuw en eeuwig bestaan. In al de beloftevolle dagen, die de mensen ons geven staat aan de top de Heer, die ons is tegemoet getreden met Kerstmis met de kennis en waarheid van ons geloof, zijn eeuwige trouw en alles gevende liefde. In de opgang naar die vredevolle dagen van een vrolijk en zalig Kerstmis, riep de Heer zijn dienaar tot de geboortedag van de eeuwige, heerlijke levensmorgen.

Over heel dat aards bestaan, dag na dag, van de morgen tot de avond in alle eenvoud en goedheid, in zorg en toewijding en met het diep besef dat in die kleine dingen van het huiselijk leven aan de haard haar roeping en zending ligt, zowel in goede als in kwade dagen...

En als het leven eenzaam en eentonig wordt, of hard en zinloos schijnt, doorgaan in liefde en trouw aan God, tot de avond komt met vrede en rust van de oude dag en de zekerheid van een eeuwig begin in Gods Vaderhuis, bij al dezen die ons zijn voorgegaan...

Mijn dierbare familieleden, kennissen en geburen, bij U heb ik altijd steun, troost en geluk gevonden. Wij hebben elkaar altijd ontmoet in vriendschap, hartelijkheid en dienstigheid. Dank aan allen en voor alles.

Om Gods erbarmen, bidt voor mij!

De families D'HAEYER, DERNICOURT,
VAN DER LINDEN en DE RIDDER,

danken U voor uw bliken
van Kristelijke deelneming.

Namis : op zondag 24 december te 10 u. in
de St.-Martinuskerk te Oprakel.

Uitg. S. Gijselincx, Oprakel.