

*Hij die leefde voor wel te doen,
Vergeten wij hem niet na zijn dood.*



In dankbaarheid gedenken we
HEER

Georges DHAENZE

*geboren te Oprakel op 30 december 1899
en godvruchtig overleden te Waregem
op 20 oktober 1985.*

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Ere-Sergeant van de Brandweer Gavere

«Arbeid adelt» was zijn leuze, die hij trouw zijn leven lang door wel en wee beleefde. Immer stond hij in dienst van zijn familie en vrienden: zijn rijke gaven van geest en van gemoed gaf hij kwistig ten beste.

Hij voelde zich innig verbonden met zijn omgeving; hij hield van de mensen, en kon met iedereen over de baan. De «sterke» man die ook graag «in zijn eigen bosrijke thuis» vertoefde. Hij hield van de natuur, van de bomen, van de planten, die hij graag verzorgde; van de dieren en van de zwanen op zijn vijver; kortom van al wat leefde.

Hem danken innig al de zijnen om wat hij voor hen was en deed. Allen die van zijn dienstbaarheid genoten, blijven hem voor immer dank betuigen.

«Heer, gun hem eeuwigheid in uw vaderhuis!»

Heer Hector Dhaeze-(†Van Wittenberghe),
zijn broer;

Zijn neven en nichten,

Mejuffrouw Anna Vertriest,

De families Dhaeze en Blyau

danken U oprecht voor uw medeleven en gebed.

Drukk. De Vuyst, Gavere ☎ 84.19.84

Rouwleiding A. Van den Bulcke, Nazareth ☎ 85.53.40

