



LATEN WIJ BIDDEN VOOR DE ZIEL  
VAN ZALIGER

Mevrouw Alma D'HOKER

ECHTGENOTE VAN MIJNHEER

Angel HAEGEMAN

*Lid van den Bond van het H. Hart en der  
Katholieke Arbeiders*

geboren te Erwetegem. op 2 februari  
1898 en godvruchtig overleden te Ander-  
lecht, op 5 juli 1960, getroost door de  
H. Sacramenten der stervenden.

Van haar mag gezegd worden, ze was  
een trouwe echtgenote, een liefde volle  
moeder, die alleen leefde om het welzijn  
van haar huisgezin. In haar lange onge-  
neesbare ziekte kwam er nooit geen  
klacht over haar lippen, en bleef ze hoop-  
vol optimist.

Bemide Echtgenoot, duurzame kinde-  
ren, gij waart mijn eenige kommer, U  
heb ik bemind zoals alleen een moeder  
beminnen kan, doe zoals ge van mij ge-  
leerd hebt, bemind uw vader en en weest  
elkanders troost.

Ik dank U al te samen die mij zoo lief-  
devol verzorgd hebt en in het bijzonder  
mijne dochter Denise, die dag en nacht  
aan mijn ziekbed heeft gewaakt

Beste Familieleden en vrienden, dank  
voor het gebed dat ge mij zult aanbieden  
in het Heilig Misoffer. (Tot wederziens).

Verrezen Christus, laat haar  
met U verrijzen.

---

De Heer Angel HAEGEMAN-D'HOKER,  
De Heer en Mevrouw Marcel  
HAEGEMAN-ROMBAUTS,  
Mevrouw Marie-Denise HAEGEMAN,  
En de familie,

Zeer getroffen door Uw blijken van  
genegenheid en deelneming,

BEDANKEN.

---

Begraaf. Landuyt-Van Hekken, opv. DUCHENE.  
Théo Verbeecklaan, 71, Anderlecht