

Jezus, Maria en Jozef, ik geef U mijn hart, mijn geest
en mijn leven!

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

Juffer Irma, Maria D'HOKER

geboren te Zottegem, de 25 october 1881 en aldaar
godvruchtig in de Heer ontslapen op 11 augustus 1956,
gesterkt door de laatste Heilige Sacramenten en de
Pauselijke Zegen.

Zij was lid van de Derde Orde van St Franciscus en
van de Mariacongregatie.

Zij was eenvoudig en rechtschapen van hart, deugd-
zaam en goedhartig; zo streefde zij naar de liefde
van God en verwierf meteen de genegenheid van
vrienden en bekenden.

Haar einde zag zij naderen met die overgave aan
Gods Heilige Wil, die voor stervenden een waarborg
van zaligheid is en voor de overlevenden een zoete
troost en een stichtelijk voorbeeld.

Het gebed was haar troost. Hoeveel opbeuring tijdens
haar laatste ziekte ondervond zij bij het rozenkrans-
gebed? Kind van Maria zal zij door haar Hemelmoeder
speciaal voor Gods rechterstoel aanbevolen worden.

Geliefde Broeder, Zusters, Familieleden en gij allen
die mij zo dierbaar waart, hebt dank om uw verzorging
en de vele blijken van vriendschap en liefde. God
lone U er om Een zaak vraag ik U nog : vergeet mij
niet in Uw gebeden en Communiën. Ook ik vergeet
U niet, mijn dank zal een gedurig gebed zijn voor U
allen. Laten wij met elkaar verenigd blijven door ons
geloof in het eeuwig leven.

O. Lieve Vrouw ten hemel opgenomen, bid voor mij.

O, Schautteet - Zottegem

Heer en Mevrouw Jules D'HOKER-MENSCHAERT,
Heer en Mevrouw Georges DUGAUCQUIER-D'HOKER,
Heer en Mevrouw Jhon PANNEMANS-D'HOKER,
Mejuffer Marie-Ange D'HOKER,
Mejuffer Roza DUGAUCQUIER,
Heer Walter DUGAUCQUIER,
De familiën D'HOKER en VAN WYMEERSCH,

zeer gevoelig voor de blijken van innige deelname, betoond
bij het overlijden van onze dierbare afgestorvene, danken wij
U oprecht.