

Alles heeft zijn uur :
Voor al wat er onder de hemel gebeurt
is 'er een vaste tijd ;
een tijd van geboren worden,
en een tijd van sterven ;
een tijd van planten,
een tijd van oogsten,
een tijd van wenen,
een tijd van lachen....
Ik begreep dat al wat God doet
voor altijd blijft.... (prediker, 162-4-14)



Vroom aandenken aan Mevrouw

Maria Rachel D'HOKER

weduwe van de Heer
Gaston VEKEMAN

geboren te Godveerdegem op 8 januari 1915
en zacht in de Heer ontslapen in de kliniek
Jolimont te La Louvière op 1 december 1990.
De kerk sterkte haar met de ziekenzalving en
de Pauselijke zegen.

Waar de eerste rode kaars wordt aangestoken op de adventskrans heeft deze gelovige vrouw haar lamp gedooft. De strijd was gestreden, de eindloop beëindigd, het geloof bewaard. Dicht bij het kapelleke van Deynsbeke heeft zij samen met haar echtgenoot, hun beider grote verering tot de moedermaagd verder beleefd. In een fiat van overgave aan Gods alwijze voorzienigheid, in de schaduw van het offer van hun dochter, die zij hadden mogen offeren aan de Heer binnen de gemeenschap van „Het Werk ” om de Kerk te dienen.

In de herfst van haar leven, liet zij zich overplanten naar het Huis van Mignault, waar zij omringd van de inwoners en gesteund door de biddende gemeenschap van Godgewijden, zij zich rustig heeft neergelegd in de Vaderhand van God.

Beste Maria en Juffrouwen, hebt dank voor alle goede zorgen, voor alles waar „Het Werk ” voor mij een openbaring was. Dankbaar zal ik U allen blijven gedenken. Heel mijn leven is een mooie Advent geworden. Mocht ons aller leven wat Kerstlicht spreiden doorheen de avond van deze wereld.

O.-L.-Vrouw van de weg, begeleid ons naar het :
Kom Heer Jezus, kom !!!

Juffrouw Maria Vekeman, Godgewijde in de
Internationale gemeenschap „Het Werk ”,

De families D'Hoker, Cuvelier, Vekeman en
De Munter,

danken om de blijken van deelneming en
gebed.

Druk Magerman - Zottegem - Begr. De Martelaere