

« Op U, o Heer, heb ik mijn betrouwen gesteld;
ik zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. »



BID VOOR DE ZIELERUST
van Meijuffer

Maria-Martha Dholieslager

dochter van wijlen

August & Ludwina De Clercq

geboren te Schorisse de 12 November 1903 en aldaar
bediend met het H.Oliesel, in de Heer ontslapen,
de 28 Maart 1960.

- - o - -

God, Gij draagt zorg voor al uw schepselen; maar
boven allen verkiest Gij de mens, omdat Gij hem
verheven hebt tot uw kind.

Vele dingen in het leven gaan ons verstand te
boven en stellen ons voor onverklaarbare mysteries;
maar voor hen die geloven is voor alles een oplossing
te vinden bij U. Hoe onverklaarbaar en ondoor-
grondbaar ook, toch weten wij dat alles door Uwe
goedheid wordt geleid, en bidden wij met O.L.Heer
mee: « Vader, uw wil geschiede op aarde als in de
hemel.

Martha is plots van ons weggeroepen, maar wij
weten dat Gij, God, het zijt die haar geroepen hebt,
omdat Gij weet wat best is voor haar en ons; bij U
zal ze veilig zijn en goed.

God, wij bidden U door O.H.Jezus-Christus, neem
uw dienares in vrede aan en schenk haar de eeuwige
rust.

Dierbare Zusters, Broeders, Schoonzusters, Schoon-
broeders en Familie, hebt dank om uwe vele goed-
heid en zorg voor mij. Nu ik met Gods genade in de
hemel zal zijn, samen met die ons voorafgingen, zal
ik voor U meer kunnen doen dan toen ik op aarde
was. Blijft mijn ziel indachtig in uw gebed en vooral

in de H.Mis.

Tot weerziens hierboven.

—
H. Hart van Jezus wees haar genadig

—
Zij ruste in vrede.
—

—————
Druk. Portois Schorisse.
—————



De familie DHOLIESLAGER;

De familie DE CLERCQ;

**Danken innig om Uw gebeden
en om Uw blijken van deelneming.**