



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

BERTHA D'HONDT

weduwe van de Heer

JULES HOOREMAN

geboren te Ronse op 31 januari 1900 en
er godvruchtig overleden op 17 september 1982,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Hoe schoon is de wereld, hoe aantrekkelijk zijn pracht, glorie en plezier, zo lang alles naar wens gaat. Maar hoe machteloos, hoe ijdel wordt alles wanneer een mens door beproeving getroffen, zoekt naar wat meer echte troost, moed en vertrouwen. Alleen God weet wat een mensenhart nodig heeft en geeft wat de wereld niet meer geven kan. Gelukkig de mens die zijn hart en blik gericht houdt op de hemelse Vader, die de beproevingen toelaat, maar zijn kinderen bijhoudt, opbeurt en zalft.

Heerlijk zal het loon zijn van onze goede moeder. Met tevredenheid mocht ze terugzien op haar volbrachte taak, zich verheugen over de dankbaarheid van haar kinderen en het verwachte loon.

Mijn goede kinderen, door uw warme genegenheid en verkleefde zorgen hebt ge uw dankbaarheid betoond. Dat God er u om zegene.

Bemide kleinkinderen en achterkleinkinderen dank voor uw kindertliefde en genegenheid mij gegeven, want deze liefde sterft niet, houdt ze levendig door een regelmatig gebed voor mij.

En gij ook dierbare familie, en vrienden verenigd u met dit gebed.

Begrafenissen R. Devos en Zoon. Ronse

Hr en Mw Jacques en Cécile HOOREMAN-DUPUISSON, haar kinderen;
Hr en Mw Jacky en Caroline HOOREMAN-BOUCHEZ, haar kleinkinderen ;
Jongheer Christophe HOOREMAN
Jongheer Steve HOOREMAN, haar achterkleinkindoren ;
De families D'HONDT, HOOREMAN, BAERT en HAUSTRAETE,

**danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.**