

*Niemand weet hoe veel een mens kan
derven,*

*Niemand weet hoe gauw een mens kan
sterven.*



BEWAAR IN UW HERINNERING
EN GEDENK IN UW GEBED

DE HEER

Gilbert D'HONDT

geboren te Maarkedal (Kerkem) op 12
juli 1927 en schielijk uit dit leven ge-
scheiden te Brakel op 24 september
1978, gesterkt door de ziekenzalving.

Al was Gilbert door ziekte gete-
kend, niets liet zijn plotse afsterven
vermoeden. Voor allen die hem ken-
den, is het een zware slag; voor hen
die hem nabijstaan een bron van groot
verdriet. Maar doorheen lijden en
droefheid willen we dankbaar zijn
voor wat Gilbert betekende voor zijn
medemensen. Hij was iemand die zijn
lot heeft leren dragen en die ook na
momenten van menselijke zwakheid
en teleurstelling toch altijd opnieuw
opgeruimd kon aanvaarden.

Geboren worden en sterven zijn de
grote geheimen van het menselijk le-
ven; samen zijn we onderweg en op-
eens neemt men afscheid, zonder nog
een woord van liefde, een gebaar van
genegenheid. Voor wie gelovig is, zo-
als Gilbert in woord en daad was,
loopt de weg niet dood, maar komt uit
bij God, die hem ontvangt en blijvend
geluk en leven geeft.

Laten wij allen vanuit ditzelfde ge-
loof dit verlies aanvaarden en naar
die overtuiging mogen leven.

Goede vader en familie, vroeg wer-
den we gescheiden, waar we konden
hopen nog een tijdje samen gelukkig
te zijn. Ik ben u dankbaar voor alles
wat gij voor mij gedaan en betekend
hebt. Bewaar mij in uw herinneringen
en uw liefde.

Voor uw aanwezigheid

uw gebed

uw woorden van meelevens

dankt u de familie.

Vandevelde, Oudenaarde