

Juicht, verlorene zielen, jubelt
alle volk en alle stam,
want Hij leeft, Hij die voor U zich
slachten liet gelijk een lam. (A. Erwich)



VROME GEDACHTENIS AAN

DE HEER

Remi DHUYVETTER

weduwnaar van Mevrouw Anna VAN HEUVERSWIJN

geboren te Kruishoutem op 3 maart 1899
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 29 december 1988, gesterkt door de
H.H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

In deze tijd gedenken wij hoe de genade van God
onze Heiland op aarde is verschenen in de stal
te Betlehem, maar ook de persoonlijkheid van deze
mens straalde Gods genade uit door zijn geduld,
zachtheid, vriendelijkheid, werkzaamheid en levens-
moed. Gods genade maakte hem tot een goed
mens. Hij had de allures van een aristokraat in
de beleving van zijn kristen zijn. Hij leerde dat
in de pijnlijke school van het lijden met onder-
werping aanvaard en gedragen. Lijden door tegen-
slag, vroegtijdig verlies van zijn geliefde vrouw,
lichamelijke ziekte en handicap. Maar aldoor de
lange sleur van zijn langdurig leven zweefde hij
daar ver boven in hoge sferen hoewel steeds met
de twee voeten in de werkelijkheid. Remi was een
godsdienstig mens en daarom zonder problemen.

Vaartwel, geliefde kinderen, kleinkinderen, achter-
kleinkinderen en familie, tot weerziens met moeder
samen. Dank aan allen, vooral Germain en Norva
en de kinderen waar het zo goed was om te ver-
blijven. Gedenkt ons nu in uw mis en gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Noël en Elza DE WAELE-DHUYVETTER-
(†) Gilbert LOTERMAN en kinderen,

(†) Roger en (†) Julia DE KETELE-DHUYVETTER
en kinderen,

André en Irène DHUYVETTER-DE KETELE
en kinderen,

Germain en Norva VANHEULENBERGHE-
DHUYVETTER en kinderen,

De families DHUYVETTER - DE RYCKE en

VAN HEUVERSWIJN - VAN DORPE,

danken U oprecht voor uw welgemeende blijken van
medeleven, gebed en deelneming in hun rouw.

Begravenisondern. P. Van Parys, tel. 055'31.81.70
Lindestraat 93, 9790 Wortegem-Petegem