

'k Zal haar naam met eerbied noemen
Nu zij neerdaalt in het graf
en Gods goedheid altijd roemen
die ons zulk een moeder gaf.
(G. Gezelle)

Mevrouw Clara DONCKERWOLCKE
weduwe van de Heer Nestor VERMEULEN

geboren te Ellezelles op 20 oktober 1903
en godvruchtig overleden te Zegelsem
op 30 juli 1991 gesterkt door
de Sakramenten van de zieken.

Met de vertrouwde gebeden van de kristelijke
begrafenisliturgie bevelen wij deze geliefde moe-
der aan in de barmhartigheid van de Hemelse
Vader. In het verdriet en de rouw om haar heen-
gaan is het beeld van haar schoon en toegewijd
leven een bron van berusting, dankbaarheid en
vertrouwen. Reeds vroeg heeft zij haar echtge-
noot verloren en heeft zij moeten instaan voor
haar gezin en voor het werk.

Met een groot vertrouwen in de Goddelijke Voor-
zienigheid en haar vastberadenheid, heeft zij alles
tot een goed einde gebracht. Naast haar werk
hield zij ook zeer veel van de natuur. Zij zag graag
de bloemen in haar tuin en hoorde graag het
gezag van de vogels in de lucht.

Met eerbied en ontroering denken wij terug aan
alles wat zij voor haar gezin geweest is.
Wij danken de Heer dat Hij ons zulk een moeder
op aarde heeft gegeven. Hij heeft ze ons gege-
ven. Hij vraagt ze terug. Wij geven haar terug met
droefheid en dankbaarheid en met onderwerping
aan Zijn Heilige Wil.

Mijn beste kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, ik dank u allen voor het geluk en de
zorg en de vriendschap tijdens mijn ganse leven.
Uw vele bezoeken waren mij zeer aangenaam.
Blijft mekaar helpen en moed inspreken. Het
leven gaat voor U verder.
Eerwaarde Zusters en het verplegend personeel
van het bejaardentehuis, ook naar U allen, die mij
lief waren, gaat mijn dankbaarheid voor zoveel
liefde en zorg. Moge God u allen belonen.
Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons.

Namis op maandag 19 augustus te 19.30 uur
in de kerk van Zegelsem (Brakel).

Henri en Madeleine
VERMEULEN-BOURDEAUD'HUY,
kinderen en kleinkinderen,
Roger en Noëlla VERMEULEN-DECUBBER,
kinderen en kleinkind,
De familie DONCKERWOLCKE-KIELEMOES,
danken voor uw gebed en medeleven
in hun rouw.