

Heden is de mensch, morgen is hij verdwenen.
Nav. Chr.



Bid voor de Ziel

van Mevrouw

MARIA - ANNA DONKERWOLKE

echtgenoot van

REMI DE CUBBER

geboren te Zegelsem den 24 November 1907 en god-
vruchtig overleden te Opbrakel den 7 Februari 1948
gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

— — — — —
Zij was eene eenvoudige en oprechte vrouw, vrees-
de God en week af van het kwaad. Job. I

Zij heeft met eene wonderbare verdueligheid en eene
volkomene onderwerping de smarten eener langdu-
rige en hulpelooze ziekte verdragen, en hare hoop ge-
steld op Maria de deur des Hemels.

St. Alf. van Lig.

Gelukkig is hij die de beproeving met verduldig-
heid onderstaat, want na de dagen van beproeving,
zal hij de kroon ontvangen die de Heer beloofd heeft
aan dezen die Hem beminnen. Jak. 5

Lieve echtgenoot, — beminde bloedverwanten en
vrienden, ik vraag u geene tranen, maar ik bid u
door de liefde van Jezus-Christus dat gij mij in uwe
gebeden indachtig wezet.

Onbevlekt Hart van Maria wees mijn toevlucht.
300 d. afl.

Bermhertige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.
(7 jaar & 7 quadr. afl.)

R. I. P.

— — — — —
Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt

De Familiën DONKERWOLKE-DE CUBBER :

BEDANKEN U voor de blijken van deelneming
in de rouw die hun tref.