



In gebed verenigd nemen wij afscheid van
DE HEER

Maurice DONKERWOLKE

zoon van wijlen Bruno en Clothilde SOETENS

geboren te Schorisse op 8 september 1910 en
godvruchtig overleden te Ronse op 2 mei 1997,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Lid der Liberale Gepensioneerdenvond
van Schorisse.

Oud-Strijder van de oorlog 1940-45.

De families DONKERWOLKE-SOETENS,

danken U voor de blijken van medeleven.

Namis in de parochiekerk te Schorisse op
zaterdag 7 juni 1997 om 19 uur

*Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf,
wij leven en sterven voor God, onze Heer.*

Hoe sterk wij ook aan het leven houden, toch wordt elke mens geplaatst voor het feit van de dood. Mensen van wie wij houden en nog graag dichtbij ons hadden, worden weggenomen en gaan de natuurlijke weg op van velen. Ook hier laat onze dierbare overledene een leegte in het hart van zijn familie en geburen.

Maurice was een graag geziene figuur, die meer bekommerd was met vreugde en lijden van anderen dan van zichzelf. Hij voelde zich sterk verbonden met zijn familie, op wie hij steeds kon rekenen.

De mens wikt, maar God beschikt. Heer, wij aanvaarden in geloof dat Uw wil voor deze man heilzaam is en goed, hoe pijnlijk ook het ons overkomt. Wij buigen ons voor Uw beschikking.

Mijn dierbare familieleden, ik dank U allen voor alles wat je voor mij gedaan hebt. Dit was mij zeer aangenaam. Moge God U hiervoor belonen.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Rouwdienst Devos. Ronse.