

"Ik ben de verrijzenis en het leven" (Evang.)



**UITNODIGING TOT GEBED EN DE  
EUCHARISTIEVERIERING VOOR**

DE HEER

**Cyriel DUBOIS**

echtgenoot van mevrouw  
**Maria VAN DE MERGEL**

geboren te Oprakel op 22 augustus 1889 en  
kristelijk overleden te Oprakel in de kliniek  
op 16 februari 1971, gesterkt in Kristus door de  
HH. Sakramenten der zieken en de pauselijke  
zeggen.

Lid van de Xaverianenbond.  
Opgeëiste in de oorlog 1914-1918.

Bij de stille dood, die rustig een eindpunt  
heeft gezet achter dit lang en bedrijvig leven,  
heeft de duurzame overledene het aardse leven  
voor de eeuwige verdienste verwisseld. 't Is  
als het zegel op zijn levenswerk, dat als de  
laatste afrekening voor de Meester van hierbo-  
ven wordt gebracht en de getuigenis aflegt van  
een waardig, welbesteed leven in dienst van  
zijn gezin en van zijn geloofsovertuiging.

Wij, die blijven, zullen met dankbare gevoe-  
lens terugdenken, hoe onze goede vader, uit al  
zijn krachten, dag in dag uit, vroeg en laat,  
hier en in de vreemde vol opoffering en liefde  
gans zijn leven gearbeid heeft voor het geeste-  
lijk en lichamelijke opgroei, voor de opvoeding,  
het geluk en vooruitgang van zijn huisgezin,  
dat in moeilijke tijden van toen door harde ar-  
beid en toewijding moest zorgen voor het  
levensonderhoud.

Om zijn kristelijke overtuiging, om de goed-  
heid van zijn hart, zijn grote rechtschapenheid  
en dienstbaarheid, zijn eenvoud, werd hij door

iedereen geacht en geprezen. Gelukkig de man  
die geloofd heeft in God zowel bij blijde als  
in droeve dagen. Groot zal uw loon zijn bij de  
Heer.

Mijn geliefde echtgenote, nog getekend met  
het kruis gerijpt in jaren, onze scheiding zal U  
hard vallen. Moge God U versterken en ver-  
troosten in die droeve eenzame dagen. De scheid-  
ing is maar tijdelijk, we zien elkaar terug,  
weldra bij de Vader, dank voor liefde en zor-  
gen.

Mijn geliefde kinderen, schoon- en kleinkin-  
deren. Wie geloofd in God en in de Heer ster-  
ven zullen met Hem opstaan en verheerlijkt  
worden. Weest de troost en steun van uw moe-  
der. Ik dank U voor alles. Houdt de gedachte-  
nis van Vader en Moeder in ere.

Mijn vrienden en kennissen, we zijn allen sa-  
men onderweg naar een ander en beter leven.  
Tot ziens bij het laatste appel.

Barmhartige God, geef uw dienaar de eeuwige  
rust.

De families DUBOIS, GIJSELINCK, VAN DE  
MERGEL en ROUSSEAU,

danken U oprecht voor sympathie en ge-  
beden.

Uitg. S. GYSELINCK, Oprakel.