

Gelukkig hij die goed heeft geleefd !

†

**BID VOOR DE ZIELERUST**

van

## **Mijnheer Oscar DUBOIS,**

weduwnaar van

**Mevrouw Maria DELARUE,**

geboren te Ename, de 26 juni 1886, en godvruchtig overleden te Oudenaarde, de 7 maart 1961, gesterkt door de HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara  
en van de plaatselijke Kon. Harmonie Ste Cecilia.  
Vereerd met de  
zilver medaille v. 2<sup>de</sup> klas der Orde v. Leopold II.

Rustig en eenvoudig is een ingoed man van ons heengegaan, op dezelfde manier als hij geleefd heeft. Want niemand onder ons is het ontgaan hoe over het leven van onze duurzame afgestorvene een geest hing van mannelijke eenvoud en goedheid. Het is wel hard afscheid te moeten nemen van mensen, die ons duurzaam zijn geweest, maar echt in ons diepste binnenste tintelt toch een gelukkige vreugde te mogen getuigen zonder blikken of blozen: OSCAR is een goed man geweest, werkzaam en zacht, zijn gelaat sprak ons van een vrede, die men enkel kent wanneer men zijn leven en zijn arbeid in dienst van zijn huisgezin in de handen van God heeft gelegd. Een huisvader was hij, bewust van zijn taak, een man die begreep dat in alles God en Zijn Kerk de voorrang moest krijgen.

Als wijze mens van jaren begreep hij het leven, nooit vroeg hij in zijn ziekte: Waar heb ik dat verdiend? Maar hij kende rust en vertrouwen, ja zelfs, was hij God dankbaar als iemand die weet dat alles goed is en God voor 't beste zal zorgen.

**Mijn duurzame kinderen en kleinkinderen, maakt U geen zorgen, ik ben zeker dat U allen voor mij zult bidden en dat maakt mij innig gelukkig. Samen met Moeder zullen wij beiden, bij God voor U allen om sterkte vragen voor U die nog moet strijden in dit leven, tot wij allen samen zijn! Onze ouderzegen, van uw duurzame Vader en Moeder, ruste om U allen. Bemint elkaar in vrede en goedheid. Amen.**

---

De familieën  
DUBOIS, DELARUE, DE BOCK en DEBRAUWER.

Heer en Mevrouw André DUBOIS-BAUWENS en dochter:  
Heer en Mevrouw Maurice DUBOIS-VERPOEST en dochter:  
Heer en Mevrouw Henri DUBOIS-DE CATELLE en kinderen:  
Heer en Mevrouw Roger DE GROOTE-DUBOIS en kinderen:  
Heer en Mevrouw Sylvain VANAELEST-DUBOIS en kinderen,  
zijn kinderen en kleinkinderen:

DANKEN U van harte om de blijken  
van genegenheid en gebed.

---

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers