

†

In Gods' geluk zal voor eeuwig rusten

Mevrouw

Helena DUHAUD

weduwe van de Heer Jozef Speliers,

geboren te Nederbrakel op 19 oktober 1901 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel op 8 maart 1979, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Groot is ons verdriet om het plotse heengaan van moeder. Maar toch zijn wij dankbaar om haar goedheid en liefde als moeder, dankbaar om het vele schone dat van haar uitging voor allen die haar mochten ontmoeten.

Sinds de dood van haar echtgenoot heeft zij de laatste tocht van haar leven in stilte afgelegd. Door hulpvaardigheid en dienstbaarheid schonk zij zichzelf weg, totdat de ziekte haar neervelde.

Nu is haar levensweg voltooid en is zij ingegaan in de vreugde van de Vader, waar zij ware rust mag vinden.

Lieve kinderen en kleinkinderen, een voorbeeld heb ik u gegeven. Ik ben gelukkig geweest om u. Dank om uw innige genegenheid en liefderijke zorgen. Eens zien wij elkaar voor het volle geluk weer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families Duhaud, Speliers,
Van den Haute, Vanderhauwaert,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van kristelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel