

« In Uw handen beveel ik mijn geest. »  
(Ev. Marc.)



Bid voor de zielerust van Mevrouw

## Laura DUJARDIN

Echtgenote van de Heer  
**Albert EECKHOUT**

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 28 oktober 1898 en godvruchtig overleden te Zottegem (Kliniek Dr. Goffaerts) op 21 juli 1983, gesterkt door de H.H. Sakramenten.

---

« Die dag, toen het avond was geworden, zei Jezus tot zijn leerlingen : kom laten we oversteken naar de andere oever. »

Deze overgang van het aardse leven naar de eeuwigheid heeft voor ons, kristenen, een zo hoopvolle inhoud, want we weten dat God onze oorsprong en ons einddoel is, dat Hij zich zo innig met ons heeft verenigd in Kristus dat ons, sterven met Hem eeuwig leven wordt.

Weer is een moeder heengegaan uit deze zichtbare wereld, weer een lang leven met veel werken en zorgen afgesloten. Een leven waaraan zij spijs de beproevingen en de lasten van de oude dag, zozeer hield en met dank alles aanvaarde wat haar bestaan hier ten goede kwam.

Onze wederliefde en erkentelijkheid willen we uitdrukken door haar dankbaar te blijven gedenken en door in ons gebed de Heer te vragen dat Hij haar in Zijn goedheid zou willen verenigen met haar geliefde echtgenoot.



Danken voor uw christelijk meeleven :

De Heer Albert EECKHOUT, haar echtgenoot.

De Heer en Mevrouw Roger en Jeany  
EECKHOUT-UYTTERHÆGEN, haar kinderen,

De Heer en Mevrouw José en Linda  
LAPAIGE-EECKHOUT, haar kleinkinderen,

Jonge Heer Tim LAPAIGE, haar achterkleinkind,

De families DUJARDIN en EECKHOUT.