

†

In liefde en dankbaarheid denken we terug
aan

ZUSTER HEDWIGE

(Mej. MARIE ROSALIE DUMONCEAU)

Zij werd geboren te Middelburg Vl. op 3 juni 1889. Zij is rustig in de Heer ontslapen te Maarke-Kerkem op 6 januari 1971 in het drieënzestigste jaar van haar kloosterprofessie. In haar lijden werd zij gesterkt door het Sakrament van de zieken.

De bekroning van iedere reis is de vreugde van de thuiskomst.

Vandaag riep de goddelijke Bruidgom zijn trouwe bruid uit de aardse tocht naar de vreugde van het Vaderhuis. Voor haar breekt thans de ware Epifanie aan.

De weg die de Heer haar bewandelen liet, liep vooral tussen de jeugd. Daar wist zij haar rijke gaven van geest en gemoed kwistig te benutten. Als gezagvolle opvoedster slaagde zij erin door woord en daad de zoekende geest van de haar toevertrouwde kinderen verrijkend te begeleiden.

Zij was een voorname en tevens geliefde overste omdat zij tegelijk wijs en hartelijk goed kon zijn, telkens weer zichzelf vergeten om te leven voor de anderen.

Zo bracht zij een lichtend getuigenis van ware Godsliefde en onvermoeibare toewijding. Haar leven was een uitnodiging om hoopvol mede te bouwen aan een betere en schonere

wereld in het licht en de kracht van de Heer Jezus. Danken we de Heer voor dit rijke en schoongedragen kloosterleven.

Dierbare medezusters, graag wil ik u danken voor het vertrouwen en de edelmoedige samenwerking. Dank vooral voor de niets ontziende zorgen en attenties tijdens mijn laatste levensjaren.

Dank, geliefde familieleden, voor uw genezende en voor alles wat gij voor mij gedaan hebt.

In de vrede van de verrezen Heer blijf ik over u allen waken.

H. Hart van Maria, wees mijn toevlucht !

De oversten en de eerwaarde zusters en de familie danken u van harte voor Uw blijven van medeleven en gebed.

G. DE TAVERNIER - M. - K.