



**TER ZALIGER GEDACHTENIS AAN**

DE HEER

**Roger DUPONT**

zoon van mevrouw

**Marcel DUPONT-DE TANDT**

geboren te Erwetegem op 1 januari 1937, en  
godvruchtig overleden te Zottegem (Kliniek St.

Elisabeth) op 5 mei 1971, gesterkt door de  
Sakramenten der zieken en de pauselijke zegen.



De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods  
hand, want God heeft hen beproefd en Hij  
heeft ze Hem waardig bevonden als goud in de  
smeltoven heeft Hij hen beproefd en ze aan-  
vaard als een brandoffer, op het ogenblik der  
vergelding zullen zij schitteren, want genade  
en goedheid zijn voor zijn uitverkorenen

(uit het boek der Wijsheid).



De families : DUPONT en

DE TANDT,

danken U van harte voor de bliken van  
deelneming en gebeden.

---

Drukk. W. Leenaert - Erwetegem