



Liefdevol aandenken
aan mevrouw

EUGENIE EECKHOUDT

weduwe van de heer Michel Baele

geboren te Neuf-Mesnil (Fr.) op 22 januari 1908
en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-
Elisabeth te Zottegem op 13 juli 1998.

*'t Is goed in 't eigen hert te kijken
Nog even vóór het slapen gaan,
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hert heb zeer gedaan;*

*Dan voel ik, op mijn oude lippen,
Die goedheid lijk een avondzoen...*

*'t Is goed in 't eigen hert te kijken
En zó z'n ogen toe te doen.*

Alice Nahon

De families Eeckhoudt, Baele, De Buck en
Vermeiren danken voor uw aanwezigheid en
blijken van deelneming.

