



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

ACHIEL EECKHOUT

echtgenoot van mevrouw

LUCIA STEVENS

geboren te Velzeke op 23 januari 1914

en onverwachts thuis overleden

op 28 april 1991,

gesterkt door de H. Sakramenten

"in extremis".

Lucia STEVENS,

kinderen en kleinkinderen.

De families : EECKHOUT. STEVENS,

DE BEER en MATHY

danken U oprecht om uw kristelijke

deelneming en uw vroom gebed.

Voor hen die U hebben gekend,
was je een mens met principes, gestreng-
heid en met karakter en vol levenslust.

Voor ons allen,

blijf je een voorbeeld.

Pour ceux qui t'ont connu,

tu étais un homme de principes,

de rigueur, de caractère mais aussi de
joie de vivre.

Pour nous tous,

tu reste un modèle.