

†

De Heer Zelf van het Leven riep terug
naar het Vaderhuis

Mejuffer Josephine EECKHOUT

Hij wekte haar voor deze wereld te Welden,
de 19 maart 1895, en nodigde haar naar het Eeuwig
Geluk op de Parochie Welden, de 18 september 1964.

*De Kerk bracht haar de sterkte van het Sacrament
der zieken en de Pauselijke Zegen.*

Lid van alle godvruchtige Genootschappen.

God, de Heer kent zijn kinderen allemaal, omdat Hij
in elk van hen leeft door het Doopsel. Zo weet Hij wat
er schuilt in het diepste van hun hart : wat er omgaat
in hun ziel en hoe dat zich elke dag openbaart in hun
gedragingen. Zo heeft Hij wel speciaal deze schone
ziel gekend, gevolgd en geleid van Josephine. Een zacht,
goed mens, die stil en onopgemerkt leefde voor haar
familie en haar medemens. Die zich in dienst stelde,
om te helpen, om te luisteren naar de anderen, en zelf
zo weinig mogelijk op te vallen. Die nooit iets voor
zichzelf vroeg, maar altijd bekommerd was, of de an-
deren het goed hadden. Een naief-schone ziel, die door
het leven niet werd geschonden, maar enkel gelouterd
om zo nog schoner naar haar Schepper te kunnen
terugkeren.

Dierbare broers en zusters, ik heb wel zeer vlug
van u afscheid genomen, maar ik ben gemaakt voor
de hemel en daarom voel ik me nu eerst helemaal
thuis. Aanvaardt mijn innige dank om alles wat ge
voor mij deedt ; Houdt schoon mijn gedachtenis in ere
en denkt steeds aan mijn oprechte genegenheid voor u
allen. Zo zal de gedachte aan mij u altijd tot steun
dienen. **Beste familie allemaal, en gij vooral, Lucie,**
die mijn zonneke waart in uw kinderjaren, en die mij
in mijn ouderdom en ziekte zo goed hebt verzorgd,
weest ervan overtuigd, dat ik nu in de hemel maar

één zorg meer zal hebben : u allemaal gelukkig te zien,
en u met mij samen eenmaal verenigd te weten in de
eeuwige vreugde. Tot later, dan...

Heer geef haar de eeuwige rust !

Mejuffer Eliodie EECKHOUT :

Erwaarde Zuster Luciana, in het klooster van de H. Vincentius te
Gulligen, (in de wereld), Mejuffer Irma EECKHOUT :

Heer Jules EECKHOUT :

Heer en Mevrouw Hector EECKHOUT - HEBBERT :

Heer en Mev. Maurice EECKHOUT - BAEKE, kinderen en kleinkinderen :

Heer en Mev. Cécile DE COCK - EECKHOUT, kinderen en kleinkinderen :

Heer Albert EECKHOUT - († DE IAEGHER), kinderen en kleinkinderen :

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen Minnaer en

Mevrouw Remi EECKHOUT - NECKEBROECK :

Heer Georges DUPONTCHEL - († EECKHOUT), kinderen, kleinkin-
ders en achterkleinkind, *haar broeders, zusters,*

schoonbroeders, schoonzusters, neven en nichten ;

De families EECKHOUT en REYNAERT.

Diepgevoelig aan uw blijken van christelijke deelname,
betuigen wij U onzen innigen dank.

Ename — Drukk. Vander Stuyt