

Dankbaar aandenken aan

mevrouw

Laura Eeckhout

weduwe van de heer
Andre De Cooman

geboren te Strijpen op 24 augustus 1919
en godvruchtig overleden te Zottegem in
het A.Z. St.-Elisabeth op 22 maart 2001.

Dank aan allen die haar geluk, liefde
en vriendschap brachten.

Albert en Marie-José,
kinderen en kleinkinderen
Frans en Ghislaine
en kinderen

Terwijl jij weg bent
en mij enkel leegte laat
vermoed ik onverwoord
dat je nog steeds bestaat...
Dat ik je nog kan horen,
en nog met je kan spreken...
want alle liefde die er was
kan zelfs de dood niet breken.