

" Ik zei : Heer, Ontferm U over mij ;
genees mijn ziel, want ik heb tegen U ge-
zondigd.

Gelukkig die zich bekommert om de zwakke
en de arme ;
op de dag van onheil zal de Heer hem vrij-
waren ".

(liturgie 1e zondag na Pinksteren)



OPDAT DE HEER HEM VOORTAAN
IN ZIJN BEKOMMERNIS OPNEME

BID VOOR DE HEER

MARCEL E E C K H O U T

zoon van de Heer Charles en Emma Kint

geboren op 8 januari 1919 te St.-Maria-Oudenhove
en overleden te Zottegem op 6 juni 1966, vesterkt
met de H.H. Sakramenten.

Marcel is in de vrede des Heren overleden. De
Heer Jezus begeleidt hem op zijn uittocht uit het
aardse leven naar het Vaderhuis. Thans zal God
zelf hem zichtbaar en van nabij met zijn liefde
omringen, nadat Hij hem uit de handen van zijn
naastbestaanden heeft genomen. Zijn heilige Naam
zij gezegend.

Gezegend ook hij, die onttrokken werd aan een
lange slepende ziekte, die zijn arme lichaam ten-
slotte volledig heeft uitgeput. Omdat hij voort-
taan voor het oog van God en de heiligen niet
meer met medelijden moet beschouwd worden,
maar als een volwaardig mens mag verschijnen
onderal degenen, die op aarde lichamenlijk en
geestelijk hebben moeten lijden.

Gezegend ook allen, die hem tijdens zijn aardse
leven met de nodige liefde en eerbied zijn tege-
moetgekomen : zijn goede familieleden en vele
vrienden. Heeft de Heer zelf niet gezegd : Wie zo
iemand in mijn Naam opneemt, die neemt Mij
op ! Wie nochtans onverschillig voorbijgaat aan

allen, die hier op aarde, meer dan anderen te
lijden hebben, heeft weinig kans hen ooit terug
te zien in een gelukkig hiernamaals.

Bidden wij voor Marcel :

Zie vergevensgezind neer,
vragen wij U Heer,
op uw dienaar Marcel,
opdat hij, gezuiverd door deze hemelse ge-
neesmiddelen, de rust vinde in uw vaderlijke
liefde.



De families EECKHOUT en KINT,

**danken U om Uw gebeden en blijken
van deelneming.**

Uitg. B. Vanderzwalmen