

" Heer open mijn lippen,
dan zal mijn mond Uw lof verkondigen."

(Ps. 51,17)



Na een leven van overgave aan de Vader,
in beloofde trouw en blij dienst
als zuster van Maria, ging

ZUSTER LIEVE EVERAERT

ons voor naar het eeuwig Vaderhuis
op 27 november 1986 te Aalst (O.L.Vrouw-ziekenhuis)
gesterkt door de H. Sakramenten
en de Pauselijke zegen.

Zij werd geboren te Deurne op 12 oktober 1928.
Geprofest als zuster van Maria te Nederbrakel
op 6 augustus 1946.

De Algemene Directeur, E.H. A. Schatteman,

de Algemene Verantwoordelijke
en de Zusters van Maria,

de Familie Everaert-Reynders

danken om uw gebed en christelijk meeleven.

God wil het Christusmysterie laten werkelijkheid worden aan ieder van ons, in de kracht van de H. Geest. Dit is een mysterie van verlossing en bevrijding, van sterven om te leven, een uitnodiging met een om onszelf en alles wat wij van de Heer hebben gekregen, ten dienste te stellen van het Rijk van Christus.

Lieve zuster Lieve, de Heer gaf je een blij karakter en de eenvoud van gemoed. Hij gaf je ook talenten, die je zo kwistig tenpande hebt gesteld van je leerlingen vooral, van je medemensen, en met veel attentie ook in de gemeenschappen waar je verantwoordelijkheid hebt gedragen.

Je medezusters hadden je graag, ook je schone familie! Voor ons allen was je een blij en gelukkige medezuster, een biddende zuster van Maria. Je verering voor Maria en je Eucharistische vroomheid lieten je, naar het voorbeeld van Priester Poppe, als het ware wegzinken in Maria's eenvoud en nederigheid, zodat Jezus in jou kon werken en in jou kon verschijnen. Het vieren van de Eucharistie stond centraal in je leven; jij hebt geloofd en geleefd in de aanwezigheid en de kracht van de Heer Jezus in de Eucharistie. Zo kon je getuigen van Zijn Blijde Boodschap en mocht je meebouwen aan het Rijk van God onder de mensen. Dank U, God, omdat Gij ons zuster Lieve hebt gegeven. Dank je, zuster Lieve.

Zuster Lieve, nu de Heer je tot Zich heeft geroepen om eeuwig te leven in de schoot van Zijn liefde en in samen-zijn met je ouders en broers, met je tantes en je medezusters, met allen ook die ons reeds naar de Heer zijn voorgegaan, blijven wij biddend één en durven wij je al onze intenties en onze noden aanbevelen.

" Mijn Jezus, barmhartigheid. "

Drukkerij Melckebeke Zottegem