



Vroom aandenken aan

MEVROUW

MARIA EVERAET

weduwe van de Heer Alfons Simoens

Geboren te St.-Maria-Horebeke op 24 juni 1904
en er overleden op 8 oktober 1990,
gesterkt door de Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

«Heer, laat ons voor U aanwezig zijn in bescheidenheid en stilte van ons hart; in overgave aan wat aan ons gebeurt. Laat ons ontvankelijk zijn voor U in de overtuiging dat Gij alleen ons leven vult. Maak ons vrij van alles waarin wij onze grootheid zoeken, wanneer eer en aanzien, bezit en macht ons beheersen. Laat ons klein zijn met de 'armen van geest'.»

Deze woorden tekenen heel het leven van deze eenvoudige, diep-christelijke vrouw. Als een bekommerde en werkzame moeder heeft zij zich in dienende liefde gegeven voor het welzijn en geluk van haar dierbaren.

Groot en onwankelbaar was haar geloof. Haar leven, haar werk, al wat zij was en bezat legde zij

in Gods handen. Hij had haar alles gegeven, aan Hem vertrouwdde zij alles toe. Terecht mag zij gerekend worden bij de «armen van geest» die door Jezus worden zalig geprezen.

Een mooie levensavond heeft zij gekend omringd door de genegenheid, de liefde en de volgehouden goede zorgen van haar dochter en schoondochter, kinderen en kleinkinderen. Toen de verzorging thuis menselijkerwijze niet meer mogelijk was, hebben zij haar met tegenzin uit handen gegeven.

Nu liggen haar handen, eens zo ijverig in het vele werk, gevouwen tot stil gebed. Wat zij geleefd en gedaan heeft, omgeven wij met grote eerbied. Wij houden het vast in het geheugen, wij bewaren het in ons hart.

Dankbaar bidden wij: God, onze Vader, beloon haar voor al het goede dat zij heeft gedaan en laat haar delen in de blijvende vrede en vreugde van uw verrezen Zoon, Jezus. Zegen en beloon ook allen die zo goed voor haar hebben gezorgd.

De families

Everaet, Simoens, Van Dorpe en Van Holle danken U voor uw gebed en uw medeleven in hun rouw.

De namis zal opgedragen worden in de dekanale kerk van St.-Maria-Horebeke op zondag 25 november 1990 om 7.30 u.