



VROOM AANDENKEN AAN

M E V R O U W

Georgina FONTEYNE

echtgenote van

De Heer VAN WAEYENBERGE Achiel

Geboren te Erwetegem op 5 augustus 1919 en
er godvruchtig overleden op 22 december 1990,
gesterkt door de H. Sakramenten.

Achiel VAN WAEYENBERGE

Marcel en Fernanda VAN WAEYENBERGE-
WAEGHE

Paul en Marie-Lucie VAN WAEYENBERGE-VAN
der SPEETEN

Alain VAN WAEYENBERGE

Anja VAN WAEYENBERGE

An VAN WAEYENBERGE

danken U voor uw gebed en blijken van
genegenheid en medevoelen.

Wegens haar ziekte hebben ze hun gouden-
huwelijksverjaardag niet kunnen vieren. Een
halve eeuw hebben ze lief en leed samen ge-
dragen. Het zijn jaren geweest van samen wer-
ken en zorgen voor hun kinderen. Op hun beurt
vonden de kleinkinderen bij haar een zorgend
en liefdevol moederhart.

Plots kwam de ziekte dat geluk verstoren. Zoals
vele moeders verzweeg ze haar leed, maar was
zeer dankbaar voor de zorg van haar kinderen
en vooral van haar echtgenoot die haar dag en
nacht bijgestaan heeft. De scheiding is dan
ook des te zwaarder.

Hoe innig zal ze in de Advent uitgezien hebben
naar de komst van de Heer. Omdat ze als
een waar christen geleefd heeft, weten we, dat
ze Kerstmis in de Hemel heeft mogen vieren.

Onze droefheid wordt nu gemilderd door het
geluk dat zij nu bezit en zal in volle vreugde
veranderen, wanneer wij in de hemel zullen
herenigd worden door onze goede en barm-
hartige God.