

Zalig de doden, die in de Heer sterven.

Apoc. XIV, 13.

M. WATTE

IN GODS VREDE RUSTE DE ZIEL

van

de Heer Jozef FORËT

echtgenoot van

Mevrouw Marcella JANSSENS

geboren te Mater de 1 juni 1907 en in de Heer ontslapen  
te Oudenaarde op 29 oktober 1977, gesterkt door de HH.  
Sakramenten.

Terwijl de herfstwinden de bomen ontbladeren en de nakende winter aankondigden, is vader zacht ten Here gegaan. Hij had er een voorgevoel van dat zijn ziekte de aanvang was van de grote tocht naar God. Dankbaar tegenover vrouw en kinderen voor alles wat ze voor hem hebben gedaan, maakt hij zich klaar om de grote overgang te maken van dit leven naar de eeuwigheid. Met kalmte en berusting heeft hij zijn lijdens kruis gedragen, bewust dat degene, die met Christus geleden heeft, ook met Hem zal mede-verheerlijkt worden.

Moge Maria, de Moeder Gods, in deze Allerzielenweek, de ziel van deze geliefde overledene bij haar Zoon Jezus aanbevelen.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, mijn heengaan is oorzaak van groot verdriet. Zoekt uw troost bij O. L. Heer. Hij weze uw kracht in deze donkere uren. Ik dank u allen voor uw goede zorgen en genegenheid. Helpt elkander in het leven en bidt voor mij. Wij geloven Gods woord in een eeuwig wederzien.

Beste familie, vrienden en bekenden, uw medeleven tijdens mijn ziekte was mij een echte troost. Dank voor dit alles. In dit ogenblik durf ik rekenen op de steun van uw vurig gebed.

*Mijn Jezus, barmhartigheid!*

M. WATTE

Mevrouw Jozef FORËT - JANSSENS,

*zijn echtgenote :*

Mevrouw Frans VERHEUEN - FORËT en kinderen,  
Heer en Mevrouw Albert TEMMERMAN - FORËT  
en kinderen, *zijn kinderen en kleinkinderen :*  
De families FORËT, JANSSENS, DE STAEBEL en  
DE CLERCO.

Uw medeleven was de familie een troost,  
uw gebed de overledene een hulp.  
Daarvoor danken we U van harte.

Ename - Drukk. Vander Stuyft