

Aan uwe Gelovigen, O Heer, wordt het leven niet ontnomen ; het wordt in een beter veranderd.

Pref. Def.

†

ZALIGE GEDACHTENIS VAN MIJNHEER

REMI FORT

echtgenoot van Mevrouw ELISA MODDE
geboren te Zegelsem de 10 juli 1882 en god-
vruchtig overleden te Oprakel de 8 maart 1964.
Bediend door de H. Sacramenten der zieken en
de pauselijke zegen.

Was lid van de Xaverianenbond te Oprakel.

Zijn uur was gekomen...

Uitgeput van krachten in een gelukkige ouder-
dom als een waardige bekroning van een goed
bestede leven. Zo werd door de goede God een
schoon en verdienstvol leven afgesloten en om zo
een goede man en vader danken en loven zijn ge-
liefde vrouw en kinderen de Heer.

God gaf hem hier op aarde 82 jaren, die hij van
zijn kinderjaren doorbracht als een eenvoudig en
kristelijk man. Zijn ganse leven is een toewijding
geweest aan de arbeid, zowel hier als elders in de
vreemde, was vader een harde werker voor het
geluk en het welzijn van zijn schoon gezin. Voor
zijn gade was hij een liefdevolle en trouwe echt-
genoot, voor de opvoeding en de vooruitgang van
zijn kinders een bezorgde vader. Op het werk, dat
hij plichtsvol volbracht, was hij een voorbeeldigen
werkmakker, geëerd en gewaardeerd door zijn
patroon.

De laatste vijftien jaren van zijn verblijf op aar-
de heeft de Heer hem gelouterd door het lijden en
een langdurige ziekte, hij bleef een rechte en nog
flinke oude man. Langzaam maar zeker kwam zijn
kwaal en ouderdom hem ondermijnen. Zijn krach-
ten waren opgeleefd. Thuis bleef hij een geduldig

en tevreden man en even geruisloos als hij geleefd
had ging hij op een zondag avond al slapend bij
de Heer.

Mijn beminde echtgenote, Elisa, we hebben in
liefde verbonden, onze levenstaak volbracht, God
zegende ons streven. Laten we Hem danken dat
we zolang en zo gelukkig samen zijn geweest. Ik
dank U voor alles wat ge voor mij gedaan hebt en
geweest zijt tijdens al die jaren en vooral voor uw
bezorgde liefde tijdens mijn ziekte.

Bemide kinders en kleinkinders, hebt allen
dank voor de goede verstandhouding en de gezell-
ige familiegeest, mochten mijn vlijt, mijn goedheid
en de trouw aan ons Geloof in uw leven voortgezet
worden. Wat was het schoon en aandoenlijk U
allen rond mijn sterfbed geschaard te zien. Blijf zo
eensgezind de steun van uw moeder. Bidden we
voor elkander.

Eerwaarde zuster van het wit-gele kruis mijn
beste dank voor uw liefdevolle zorgen, ze waren
voor mij een zegen en een diepe troost en balsem
op de wonde.

Familieleiden en vrienden, een laatste blijk van
vriendschap en genegenheid : een vrome bede.
Allen vaartwel en tot weerziens !

H. Jozef patroon van de goede dood bid voor
mij.

Mevrouw Remi FORT geboren ELISA MODDE,
Heer en Mevrouw Georges GYSELINCK-FORT,
Mevrouw Weduwe
Albert VAN HEUVERSWIJN-FORT,
Heer en Mevrouw Willy COBBAERT-FORT,
Heer en Mevrouw René VERPOEST-FORT,
De families FORT, VAN DAELE, MODDE,
GABRIELS,

danken U om uw gebeden.

U. Vandenbossche - Ronse