

De aarde is een doortocht,  
de hemel ons vaderland !  
BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

## FLORENT FOSTIER

echtgenoot van Mevrouw

**Maria Craeye**

Geboren te Velzeke de 28 augustus 1910  
en er godvruchtig overleden de 9 maart 1970.  
Gesterkt door de HH. Sacramenten en  
de Pauselijke Zegen.

*De zoetste troost die men in de eeuwigheid meedraagt  
is de overtuiging dat men zijn leven heeft doorge-  
bracht in de vrees des Heren.*

*Florent was een zachtmoedig en diepgelovig man,  
wars van het kwaad en gehecht aan de plicht. Hij was  
een trouwe echtgenoot, een liefhebbende zorgvolle  
vader en muntte uit door kristelijke naastenliefde en  
dienstbetoon. Wie had kunnen denken of vermoeden  
dat deze plotse ongesteldheid zo'n noodlottige afloop  
zou gekend hebben. Ondoorgrondelijk zijn Gods  
plannen, onnaspeurlijk zijn wegen ! We geloven dat  
God „liefde” is ook daar waar Hij een pijnlijke be-  
proeving toelaat. We buigen daarom deemoedig het  
hoofd en bidden met gans ons verstand en heel ons  
gemoed : „Heer uw wil geschiedde”.*

*Mijn geliefde echtgenote, nooit zult ge begrijpen  
wat een grote troost en aanmoediging uw toegewijde  
liefde en zorgen mij hebben geschonken. Zoek ver-  
der moed voor het leven bij de Heer en bid voor mij.  
Duurbare zoon, mijn fierheid en mijn trots, baan ver-  
der uw weg in deugd en werkzaamheid en blijf een  
troost en steun voor uw moeder en God zal u zegenen.  
Familielieden en vrienden, hebt dank voor uw gene-  
genheid, vaarwel en tot weerziens in de hemel.  
Jezus, Maria en Jozef.*

Mevrouw Florent FOSTIER, geboren Maria CRAEYE, zijn echtgenote.

Mijnheer Antoine FOSTIER,

Mijnheer en Mevrouw Roger VAN LAEYS-DETAND en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Marcel DETAND-ROMAN en kinderen,

zijn kinderen en kleinkinderen.

De famil. FOSTIER, CRAEYE, SEGERS, DETEMMERMAN en DETAND,

danken U van harte voor de blijken van  
genegenheid betoond bij hun rouw.