

*"Waar kan ik met mijn leed naartoe  
als ik mij niet tot U zou wenden".  
(psalm 23)*



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

## **Kamiel FOUBERT**

weduwnaar van mevrouw Louise JOOS

Geboren te Elst op 10 maart 1907 en  
godvruchtig overleden in het  
A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem  
op 13 december 2003, gesterkt door  
het sacrament van de ziekenzalving.

---

Namis op zondag 4 januari 2004  
om 10.30 uur in de parochiekerk te Elst.

De families :

FOUBERT - JOOS

PARMENTIER - VERPLANKEN

danken u voor uw blijken van medeleven.

Rouwl. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49

Kamiel was een rechtschapen en goed man, graag gezien door geburen en dorpsgenoten. Waarom was hij zo graag gezien? Omdat hij eenvoudig bleef, open en gastvrij, die geleefd heeft zonder complicaties; veel gewerkt en gezorgd voor vrouw en kind. Toen Lucien hem plots ontviel, viel ook zijn wereld in duigen. Het werd het rusthuis, wachtzaal voor de laatste trein, met als enige horizon de vier muren van de kamer. Alleen met zichzelf.

Zo is het leven: onze tijd gaat voorbij. We zijn slechts "voorbij"-gangers. Onze mooiste dagen komen eerst. Met de jaren die zich ophopen, begint het stilaan te wegen. Vrienden en kennissen verdwijnen in stilte, bijna ongemerkt, de een na de ander, tot je stilaan voelt, dat ook jij daar rijp voor bent. Kamiel is niet meer: Wat achterblijft is alleen de herinnering aan een goed mens, die 96 jaar geleefd heeft en gewroet. We stellen ons misschien de vraag: wat is de zin van dat alles? Als er geen gevolg komt op dit leven, als er geen nabestaan volgt, als de dood alleen dat zwart gat is, dan is zo'n leven zinloos geweest. Maar Jezus gaf ons, gelovigen, een uitzicht. "Ik ga u een plaats voorbereiden", zei Hij tot zijn mensen, want ook zij worstelen met dezelfde vragen, "en dan kom Ik terug, zei Hij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben". Met dit vertrouwen op Gods woord, geven we Kamiel af in Zijn handen, in de volle overtuiging dat wijzelf achterkomen.