

Uw naam en uw aandenken zijn duurbaar aan  
ons hart, o geliefde Moeder.



**Blijf in uw gebeden gedenken de ziel van**

MEVROUW

**EMMA FOU CART**

weduwe van Mijnheer

**CAMIEL VAN CLEEMPUTTE**

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 23 september  
1892 en aldaar godvruchtig overleden op 12 febru-  
ari 1966, voorzien van de H. Rechten en de  
Pauselijke Zegen.

**Zij was lid van de Derde Orde van de H.  
Franciscus en van andere godvruchtige  
genootschappen.**

Een mens is groot in de ogen van God, naarmate zijn leven gevuld is van offervaardige liefde jegens God en de evenmens, en naarmate hij zich zelf kan vergeten om aan anderen te denken. Daarom staat in de hemel zo hoog aangeschreven het leven van een Moeder die dag in dag uit gewerkt en gezwogen heeft voor het tijdelijk en eeuwig geluk en welzijn van al haar kinderen. Zulk een Moeder is zij geweest, haar kinderen zullen dat nooit vergeten.

Wie God vreest, moet de dood niet vrezen, want alsdan begint een eeuwig gelukkig leven.

Bemide kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, hebt dank voor uw liefde en genegenheid die ik mocht ondervinden, blijft steeds trouw aan al uw kristelijke plichten, en toont mij en vader uw verdere genegenheid door voor ons te bidden, vooral thuis en in de zondagmis.

O. L. V. van VII smarten, bid voor ons !

Mijn Jezus, barmhartigheid !



De families FOU CART, VAN CLEEMPUTTE, VE-  
KEMAN en VAN WIJMEERSCH,

zeer gevoelig voor Uw blijken van  
kristelijke deelneming danken U van  
harte

Uitg. B. Vanderzwalmen koster, St.-Maria-Oud.