

Waarom dan ? neen waarom
en vrage, en rade ik niet
Ik berg mijn tranen en
dat Gij wilt, is geschied.

G.G.



BID VOOR MEVROUW

Germaine FRANCEUS

echtgenote van de heer

Gilbert GHIJSELINCK

geboren te Zottegem op 17 november 1919 en
er overleden in de kliniek St. Elisabeth op 6
november 1969, versterkt door de laatste HH.
Sakramenten.

De vreugde van ons hart is verdwenen, al
onze blijdschap is in droefheid veranderd. Toch
onderwerpen we ons in diepe nederigheid aan
Gods heilige wil. Iets dat het menselijk ver-
stand niet begrijpen kan en waar alleen nog
het geloof en het gebed troost kan schenken.

Moeder is veel te vroeg van ons heengegaan.
Zij was een voorbeeldige vrouw en een goede
moeder. Ze heeft heel haar leven hard gewerkt
en was de vriendelijkheid zelf voor al wie haar
ontmoetten. Bij haar vonden haar echtgenoot
en kinderen goedheid, vrede en geborgenheid ;
immers het schoonste sieraad van een moeder
is haar gezin, waar ze heeft voor gezwoegd en
gezorgd en geleefd.

Dierbare echtgenoot, dank voor uw goedheid
en genegenheid, steeds hebben wij lief en leed
samen gedragen. Eens zien wij mekaar weer
in de hemel.

Liefste kinderen blijft eensgezind en weest
een troost voor vader.

Dank voor uw vriendschap.
Dierbare vrienden en kennissen, een klein ge-
bed a.u.b.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De heer Gilbert GHIJSELINCK, haar echtgenoot
De heer Kristiaan GHIJSELINCK,
Mejuffer Rita GHIJSELINCK, haar kinderen

De families FRANCEUS, GHIJSELINCK, MO-
REELS en DE LOOR,

danken U voor de blijken van kriste-
lijke deelneming in rouw en gebeden.

Druk. De Rijk Acacialaan 41 Zottegem 700529