

Heer, geef haar ziel, de eeuwige rust.



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW
SARA FRANCEUS**

weduwe in het 1ste huwelijk van Leon Van
Liefde en in het 2de van Leo Marroyen
geboren te Erwetegem op 27 maart 1902 en er
schielijk overleden op 2 december 1972, gesterkt
door het H. Oliesel in extremis.

God is rechtvaardig. Hij zal niet vergeten
wat gij uit liefde voor Hem hebt gedaan, al
de diensten die gij de mensen hebt bewezen.
Laat ook ons niet moe worden, wij moeten een
voorbeeld nemen aan hen die door geloof en
geduld deel krijgen aan de belofte.

(Hebreeën 5, 10)

Deze gezindheid moet onder u heersen welke
Christus Jezus bezielde.

(Fil. 2, 5)

Stemt uw gedrag niet af op deze wereld.
Wordt andere mensen met een nieuwe visie.
Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God
van u wil, en wat goed is, wat zeer goed is en
volmaakt.

(Gal. 12, 2)



**De families : FRANCEUS
VAN LIEFDE
MARROYEN
REYGAERT
VEKEMAN en
BEERENS**

danken U van harte voor de blijken van
deelneming en gebeden.

Drukk. W. Leenaert - Erwetegem