



In eenvoud was zijn leven groot :
een tuil van werk en zorg en beden
droeg hij vandaag ten hemel mede.
Hij rust nu in zijn schone dood.

BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

OMER GALLAND

weduwnaar van Mevrouw

MARTHA DE ROOSE

geboren te Schorisse op 9 januari 1892 en god-
vruchtig overleden te Ronse, op 6 juli 1978,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Gepensioneerde van de N.M.B.S.

Oudstrijder en Krijgsgevangene 1914-1918

Lid van de Oud-Strijdersbond

en van de Kristen bond der Gepensioneerden.
verremerkt met verscheidene eretekens.

Bij ieder sterven worden wij voor de werke-
lijkheid geplaagt : ons leven heeft maar waar-
de in het licht van ons geloof en in de warm-
te van de liefde voor mekaar.

God bemint de eenvoudigen die op Hem hun
vertrouwen stellen.

In Omer verliezen wij een goede vader, die
van zijn leven een dienst heeft gemaakt, in
hem verliezen wij een waardevolle medemens.

Wij danken U vader, gij hebt niet voor niets
geleefd. Wij dragen in ons hart de herinnering
mee aan dit schone leven.

Begraf. Devos & Zoon, Groeneweg 1, Ronse

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen,
dank U voor de sympathie en voor uw gene-
genheid. U vooral mijn dochter en schoonzoon,
bij wie ik mijn laatste levensjaren mocht door-
brengen, U dank ik voor de goede zorgen, die
ik van U mocht ondervinden.

Heer, geef zijne ziel de eeuwige rust.

Hr Roger GALLAND,

Hr en Mw André GALLAND-OSSELAER,

Hr en Mw Léon DE JONGHE-GALLAND,

Mejuffer Ann GALLAND,

Mejuffers Linda en Sinda DE JONGHE,

De familie GALLAND-VAN CEUNEBROECK,

De familie DE ROOSE-OPSOMER,

danken U van harte

voor de blijken van kristelijke deelneming.