

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

PROSPER GEZELS

Weduwnaar van Mevrouw

ELISA HOEBEKE

geboren te Elst, de 24 augustus 1880, en godvruchtig overleden te Zegelsem, de 9 februari 1965, voorbereid door de HH. Sacramenten van de zieken en de sterfenden en de Pauselijke Zegen « in het stervensuur ».

Op zijn levensavond mocht de duurzame overledene het getuigenis afleggen dat hij gelukkig was om het voorbije leven en dat hij niet vreesde voor de Goddelijke Rechter te verschijnen Die hij trouw had gediend.

Trouwe plichtsvervulling, diep en onwankelbaar geloof, mannelijke vroomheid, eenvoud des harten en gediensigheid voor zijn evenmens waren de kenmerken van zijn leven.

Daarom was zijn levenseinde zo rustig en vredig. Ziekte en zelfs lijden konden die rust niet verstoren, want als goede kristen en wilskrachtig man aanvaardde hij die met kloeke moed en liefdevolle overgeving aan Gods Heilige Wil.

Bemide broeders en zusters, wij danken de Heer om de vele jaren van gezondheid en arbeid, om de gelukkige ouderdom die wij van Hem mochten ontvangen en om de genegenheid en de gehechtheid die wij voor mekaar hadden: 't is als een familiebezit dat wij van de Heer ontvingen. Duurbare nicht en familie, ik dank u ten zeerste voor uw genegenheid en uw goede zorgen waarmede gij mij hebt omringd. Blijft mij allen steeds indachtig in uw gebeden, vooral in uw heilige misvieringen; tot weerziens bij de Heer.

Maria, Koningin van ons gezin, bid voor hem.

De vier akten. (12 j. afl.)

Mijnheer en Mevrouw Jules Van Der Donckt-Hoebeke en dochter Daniëlle, *zijn pleegkinderen*;

De Families

Gezels, Hoebeke, De Schrijver en Verstraeten;

danken U voor de gebeden en de bliken van deelneming hun betoond in hun rouw.

Van Der Donckt, Zegelsem