

†

Bid voor de zielerust van
DE HEER

EDMOND GEENENS

echtgenoot van Mevrouw
GABRIELLE VAN BUTSELE

geboren te Ronse op 1 september 1908 en er
schielijk overleden op 10 maart 1977.

Het is na een lange lijdensweg dat onze dierbare overledene plots aan onze genegenheid is ontrukkt. Wij zullen nooit het geduld vergeten met hetwelk hij zijn jarenlange beproevingen heeft gedragen. Grote steun vond hij hierin in de bezorgdheid van zijn echtgenote, in de genegenheid van zijn kinderen en kleinkinderen die hij zo graag zag en door wie hij dan ook zo geliefd werd.

De Heer Jezus heeft nooit beloofd dat wij zouden gespaard worden van het kruis. Maar Hij heeft zelf wel geleden en is aan het kruis gestorven opdat wij zouden gesterkt zijn in onze smarten, opdat dit lijden niet zonder zin zou zijn en opdat alles eens ten volle goed zou worden bij onze hemelse Vader.

Bidden wij dan, in oprechtheid van harte, opdat Edmond nu bij de Heer de beloning zou vinden voor zijn arbeid, de liefde die hij in zijn leven gelegd heeft, de talrijke kruisen die hij moedig gedragen heeft.

Dierbare echtgenote, dank voor uw genegenheid, wees gij nu ook verder sterk; geliefde kinderen en kleinkinderen, dank voor de vele vreugden die gij mij geschonken hebt; beste broers, familieleden en vrienden, gedenk mij verder in uw hoopvol gebed.

Dat hij door Gods barmhartigheid in vrede ruste!

Mevrouw Edmond GEENENS-VAN BUTSELE,
Heer en Mevrouw Roland GEENENS-GALBA
en kinderen Erwin, Linda, Peter en Jessy,
De families GEENENS-HANTSON en VAN
BUTSELE-POT,

*danken U hartelijk voor de blijken
van genegenheid en gebeden.*

Begraf. Devos & Zoon, Ronse