

« Dat het eeuwig licht hem verschijne! »



**BID VOOR DE ZIELERUST**  
van Mijnheer

**GUSTAAF GERMYNS**

Weduwnaar van Mevrouw

**Marie-Emilie Delcourt**

geboren te St. Maria-Horebeke, 11 October 1873 en  
gesterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden  
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis »  
zacht in de Heer ontslapen, 4 Augustus 1960.

De Heer heeft hem begenadigd met een lang leven  
en rocht schijnt de tijd kort. Gelukkig de mens die op  
het uur der dood, zich bereid weet om voor de Heer  
te verschijnen, omdat hij steeds heeft getracht God  
te beminnen en zijn geboden te onderhouden.

Gustaaf was een moedig man, toegewijd aan de  
taak hem door de Heer toevertrouwd. Waar kruis  
en lijden in zijn leven kwam, heeft hij met edelmoe-  
digheid en kracht getracht ze te dragen en uit de  
handen van God te aanvaarden. Het was hem een  
bron van kracht bij elke hoogdag O. L. Heer te ont-  
vangen en Hem genade te vragen om tot het einde  
toe te volharden. Moge de almachtige God hem in  
vrede ontvangen en hem het loon der rechtvaardigen  
geven.

Dierbare Kinderen, Schoon dochter en Kleinkin-  
den, hebt dank om uwe genegenheid en liefde waar-  
mee gij mij dag en nacht hebt omringd en bijgestaan.  
Moge God u om uw ouderliefde belonen en bescher-  
men. Tot weerziens hierboven in de hemel.

H. Hart van Jezus wees hem genadig.

**Hij ruste in vrede.**

Druk. Portois Schorisse.

Heer en Mevrouw René GERMYNS-BOEMBEKE kinderen en kleinkind;  
Mevrouw Marius VANDENDORPE-GERMYNS en kinderen;

De familie GERMYNS;

De familie DERNICOURT;

De familie VANDERDONCKT;

Danken innig om Uw gebeden  
en om Uw blijken van deelneming.