

"Zalig de doden die in de Heer gestorven zijn".
(Apok. 14.13)

†

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Leonie Maria GEZELS

weduwe van de Heer **Achiel DHONT**

geboren te Mater op 16 november 1892 en zachtjes ontslapen in het Sint-Elisabethziekenhuis te Zottegem op 6 december 1989, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Een goede moeder is van ons heengegaan. Haar stil heengaan doet ons pijn, ook al weten wij dat het steeds haar innigste wens was rustig en sereen te mogen leven en sterven.

Haar gezin lag haar nauw aan het hart. Ze was een vrouw met een sterk geloof, oprecht en gemeend en wekelijks was ze met ons in de H. Mis aanwezig, zolang ze maar kon.

Nu dit schone leven zo zacht ten einde liep is het voor ons, aan wie zij zo dierbaar en genegen was, een reden om God dank te zeggen. God, wil haar nu belonen om haar verdienstelijk leven.

Ook haar lange leven werd getekend door het kruis : het verlies van haar echtgenoot veertig jaar geleden, het verlies van een dierbaar kleinkind... maar eenvoudig, oprecht gelovig, met een goed hart, dikwijls in stilte gehuld, steeds bereid tot een vriendelijk antwoord heeft zij die grote lasten en ook de vele kleine lasten met geduld gedragen.

En ze was dankbaar, om de gelukkige jaren die ze thuis mocht beleven bij haar zoon Marcel en schoondochter Germaine, om de liefde en zorgen van al haar kinderen.

Dank voor de lieve attenties, dank u allen voor zoveel lief en leed dat we samen hebben gedeeld. Laten we gelaten deze tijdelijke scheiding aanvaarden, want we weten dat voor al wie in de Verrezen Heer gelooft, het leven niet wordt veranderd, niet ontnomen.

De families

GEZELS, VAN DEN HAUTE,
DHONT en DE PAEPE

danken van harte om uw gebed
en medeleven.