



Laat nu, Heer, uw dienaar in vrede gaan.  
Bewaren wij dankbaar in onze gedachtenis

DE HEER

**ARMAND GHYS**

weduwnaar van Mevrouw

**JEANNE FORT**

geboren te Ronse op 2 maart 1930  
en er schielijk overleden op 29 juni 1983,  
gezalfd met de H. Olie «in extremis».



Het is een zwaar, ja, schier ondraaglijk kruis Heer, dat onze zwakke schouders moeten dragen. Wij bidden U, Vader barmhartig, voor Armand, wiens leven onder ons is afgebroken. Niemand kent de geheimen van een mensenhart. Niemand kent de moeilijkheden waarmee een ander in stilte worstelt. Als God onze zonden optelt, gaat zeker niemand vrij uit en zeker niet wie meent zonder zonde te zijn.

Wij bidden U, Vader, wees barmhartig voor deze afgestorvene, neem hem bij de hand en keer alles ten goede, ten leven.

Vader, die het leven, zijn gezin, al wat schoon en kunstig was liefhad, is nietmeer.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik had niet gewilt u pijn te doen, dank voor de kommervolle zorgen die ge mij hebt betoond, sedert het pijnlijk verlies van uw geliefde moeder, nu ga ik bij haar, daar zijn geen zorgen meer of leed. Moge de Heer U troost en sterkte zijn in de beproeving, en uw leven zegenen en bewaren.

Aan alle familieleden en bijzonder aan mijn geliefde vader en goede vrienden, zeg ik geen vaarwel, maar tot weerziens bid nu allen voor mijn zielerust.

---

Rouwdienst De Vos, Fiertelmeers, Ronse

Hr en Mw Daniel GHYS-SAMAIN,  
Hr en Mw Roland GHYS-VERBORG,  
Hr en Mw Eddy VANHEULE-GHYS, zijn kinderen;

Jongeheer Jürgen GHYS,  
Mejuffer Nathalie GHYS,  
Jongeheer Tom VANHEULE,  
Jongeheer Dieter VANHEULE, zijn kleinkinderen;

Hr Richard GHYS-DELPLANQUE, zijn vader;

De families GHYS, DELPLANQUE, FORT en  
PIETERAERENS,

**danken U van harte  
voor de blijken van kristelijke deelneming.**