

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen  
te bidden, opdat zij van hun zonden verlost worden.

Mach. 2:12



## Bid voor de ziel

van

# KAREL-LODEWIJK GHYS

weduwnaar van

## HORTENSE DONCKERWOLKE

geboren te Erwetegem den 15 September 1851, en  
godvruchtig overleden te Opbrakel den 21 Mei 1946.  
gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Hij was lid van de Confrerie van het H. Hart en  
eere lid van den Xaverianenbond

Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen kinderen  
Gods genoemd worden.

De duurzame overledene was een vreedzaam en diep  
christelijk man, eenvoudig en rechtzinnig van hart. Tot  
in zijn hoogen ouderdom, bewandelde hij met ijver den  
weg der deugd.

Inwendig geluk en vrede straalden uit zijn gelaat, dat  
nog meer van vreugde straalde bij de herinnering aan  
zijn arbeidzaam en deugdzaam leven, waarop hij fier  
mocht zijn

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor  
uw liefdevolle zorgen en genegenheid U vooral mijn  
duurbare dochter en schoonzoon dank ik van ganscher  
harte voor de groote liefde en toewijding, die gij mij  
hebt betoond in mijn ouden dag God zal het u  
duizendmaal vergelden, wat gij voor mij hebt gedaan. God  
zegene en beware U allen in zijn liefde.. Tot weerziens  
in den Hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (50 dagen aflat)

R. I. P.

---

Nederbrakel Druk Wwe O. Surdiacourt

Mijnheer en Mevrouw Emiel GHYS-VAN DE KERCKHOVE en  
kinderen :

Mijnheer en Mevrouw Alfons ROOS-GHYS en kinderen :

BEDANKEN.