

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Remi - Jozef G O E F F E R S

weduwnaar van Mevrouw

Emma-Maria HEYSE,

geboren te Zegelsem op 19 april 1883 en godvruchtig
overleden te Opbrakel op 9 november 1964,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en
der stervenden.

November grijs en somber, killig en treurig, is de maand waarin op bijzondere wijze onze lieve doden herdacht worden. Voor hen die nog leven, is de gedachte aan de dood, die aan ieder mens van ons eens komen zal, vroeg of laat, een waarschuwing en voorbereiding op een blijvende en zalige eeuwigheid. «De dood is de tijd der waarheid, in het aangezicht der dood krijgen alle aardse zaken een andere waarde. We leren ze dan kennen zoals ze zijn, ijdelheid, stof en rook». H. Alfons.

Zoals de sterke boom niet weerstaat aan de storm, zo weerstaat ook de felste man niet aan de dood. Remi was een sterke man, tot op hoge ouderdom bleef hij gezond en vol levenskracht als geen ander tot ziekte en ouderdom hem stilaan ondermijnden.

Remi stamde uit een oude, gekende herdersfamilie, die zich voorheen in onze vruchtbare Vlaamse gewesten is komen vestigen. Hij leefde onder ons als een goed kristen. Bogend op zijn kracht is de ernst van het leven hem niet voorbijgegaan en de vele jaren van noeste arbeid, hier en elders heeft hij met ongemeten liefde gewerkt en gezorgd voor zijn schoon gezin met vijf kinders. Hij was een man, spaarzaam met woorden maar te meer nadenkend en diepgevoelig van hart. Na een verdienst-

vol en wel gevuld leven riep de Heer hem tot Zich. Hij ruste in vrede.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, hebt allen dank voor uw offervaardige liefde en toegewijde zorgen. Blijft verenigd met elkaar in wel en wee. Dient God als goede kristenen en doet wat ge van vader en moeder geleerd hebt. Troost U met de gedachte dat de dood de weg is die leidt tot het eeuwig leven. Helpt mij door uw gebeden. God zegene en beware U allen.

Beste vrienden en kennissen, mijn gewaardeerde dank voor uw genegenheid en vriendschap. Tot weerziens in de hemel.



De families

G O E F F E R S,
H E Y S E,
A N S E L I N,
D E C U B B E R,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken
van kristelijke deelneming en danken
U.

Uitg. S. Gyselinck, Opbrakel